

H & H

Travel in Style

since 2005

Resa med Leif Hjärre till faraonernas land, 12 dagar

Okt 6 Stockholm - Kairo

Avresa från Oslo, Arlanda resp. Köpenhamn tidig morgon med Lufthansa. Efter mellanlandning i Frankfurt ankommer vi till Kairo där vår förträfflige egyptiske guide och reseledare, Ayman Shafei Khalil, ordnar med viseringar. Buss till inrikesflygplatsen för en knapp timmas resa till Luxor. Inkvartering på Winter Palace Pavillion

Okt 7 Luxor: Västbanken med Konungarnas Dal, Hatschepsuts tempel, Medinet Habu och Memnonstoderna

Efter tidig frukost far vi genast över Nilen till Västbanken och Konungarnas Dal, faraonernas sista vilorum under 500 år. Här finns, vad vi vet, 62 gravar. Den sista som upptäcktes år 1922 genom Howard Carter och lord Carnarvon var Tutankhamuns. Det är obegripligt att alla skatterna vi kommer att se på museet i Kairo har kunnat rymmas i graven som inte är större än en fyrrarumslägenhet på Östermalm i Stockholm eller Frogner i Oslo. Vi ser den gyllene kistan med mumien i sarkofagen av granit som försetts med ett glaslock. Den ende av det gamla Egyptens härskare, som ännu vilar i sin egen grav, är gossefaraonen Tutankhamun. De större av gravarna borrar sig ner i berget mer än hundra meter. Vi besöker ytterligare tre gravar och får genom väggmålningarna under stjärnbestrött tak se farao i sitt umgänge med gudarna. Det var viktigt att väl sörja för att livet efter detta blev minst så bra som jordelivet och detta tillgodosågs med omsorg i konungagravarna.



Vi lämnar dalen och far sedan söderut och besöker drottning Hatshepsuts tempel. Många har sagt att det liknar ett grekiskt tempel, men det skulle ta tusen år innan grekerna byggde sitt Parthenon på Acropolis.



Med vår buss åker vi genom den gamla gravplundrarbyn Gurna, som praktiskt taget är byggd ovanpå adelsmännens gravar.



Faraonerna gravsattes under de 18:e, 19:e och 20:e dynastierna i Konungarnas Dal, men de byggde också stora dödstempel på randen till öknen på västbanken. Nästa anhalt är det bäst bevarade, Ramses III:s dödstempel Medinet Habu. På den stora pylonen ser vi Ramses med kraft nedkämpa sina fiender. På innergårdarna ser vi farao i sitt umgänge med Egyptens gudar. När



Napoleonexpeditionen var här 1799 var färgerna i templet ännu väl bevarade.

VUE PERSPECTIVE INTÉRIEURE COLORIÉE DU TEMPLE DE L'OUEST.



På väg tillbaka mot Nilen passerar vi de sägenomspunna Memnonstoderna som står ensamma som två ofantliga schackpjäser på den torra ökenslätten. Bussen tar oss vidare till Sun Boat III, den elegantaste båten på Nilen med plats för bara 36 passagerare. Vårt bagage finns redan på plats i hytterna som skall bli bostaden för de nästa sju dyggen. Nu har semestern börjat och den svala pilsnern till lunchen smakar.



Okt 8 Seglats till Qena, Dendera och galabeyia party

Vi seglar vidare norrut till Qena och besöker gudinnan Hathors tempel i Dendera. När Napoleons soldater kom hit i januari 1799 blev generalen Desaix så betagen av templets skönhet att uppställning framför templet i givakt kommenderades och soldaterna skildrade gevär. Här gjordes en av 1800-talets fräckaste stölder: zodiaken som i dag är det allra finaste numret i de egyptiska samlingarna på Louvren. I templet har man satt upp en replik där originalet en gång fanns. Napoleons vetenskaps expedition dokumenterade allt av intresse i Egypten. Deras arbete dokumenterades i tjugo stora band: *Le description de l'Égypte*.





På aftonens galabeya-party brukar alla vara klädda som förföriska haremsdamer respektive mustaschprydda orientaliska gentleman. Det känns lugnt och behagligt att på vår sköna Sun Boat III ligga över natt vid kaj i Qena.

Okt 9 Seglats från Qena till Abydos templet och åter till Qena

Tidigt på morgonen seglar vi vidare norrut till Nagaa Hammadi för ett besök i templet vid Abydos. Detta var guden Osiris hemvist och en av de allra heligaste platserna i det gamla Egypten. De tidigaste av härskarna fick sina gravar här. När senare huvudstaden för nära 5000 år sedan etablerades i Memfis tillskrevs fortfarande Abydos den betydelsen att härskarna fick skengravar här. Efter lunchen ombord seglar vi tillbaka till Qena, där vi utlovas en ”gourmet dinner”.

Okt 10 Seglats till Luxor, museet och Luxortemplet

Att segla nedför Nilen på den bästa av båtarna är en samtidigt avkopplande som innehållsrik upplevelse. Före lunchen känns det skönt med ett svalkande dopp i poolen på sundeck.



På eftermiddagen besöker vi det lilla fina museet i Luxor, där vi i en tillbyggnad bl. a. får ser mumien av Ramses I som nyligen kommit tillbaka till Egypten efter att under nästan hundra år gästspelat på ett kuriosamuseum vid Niagarafallen..



En sfinxallé för oss fram till Luxortemplet. Till vänster om pylonens öppning står en obelisk. Fram till år 1836 stod här det enda kvarvarande paret av obelisker i Egypten. Khediven Mohammed Ali skänkte dem till den franske kungen Louis Phillip. Men fransoserna tyckte att det var för besvärligt att frakta båda till hemlandet. Man nöjde sig med den mindre som sedan dess står som ett av stadens landmärken på Place de la Concorde i Paris.



Vi upplever templet vid solnedgången. Det blir en stämningsfull rundvandring i skymningen i Luxortemplet som har Amenhotep III, Ramses II och Alexander den store som byggherrar. Efter ett besöket beger vi oss tillbaka till båten och middagen.

Okt 11 Luxor: Karnaktemplet och seglats söderut

Höstmorgnarna i Luxor är klara och friska. Efter frukost beger vi oss till Karnaktemplet beläget tre kilometer norr om Luxor. Det är inget vanligt tempel utan en tempelstad som byggdes under tvåtusen år. En allé av sfinxer för oss fram till den första pylonen (uppåt avsmalnande murtorn).



Baronen Vivian Denon som var med Napoleon i Frankrike 1798 beskrev tempelområdet som så stort att det tog tjugo minuter att rida runt det i full gallop. Templet är uppbyggt efter två axlar, en i väst-östlig riktning den andra i nord-sydlig. Den första har sex pyloner den andra har fyra.



Innanför den andra är den stora hypostylhallen med 134 kolonner, de högsta är 25 meter höga.



Efter lunch seglar vi vidare på vår resa söderut mot den stora slussen i Esna.

Okt 12 På Nilen, Edfu

Under en behaglig morgon och lunch ombord njuter vi av att se landskapet glida förbi. Det har inte förändrats sig mycket sedan faraonernas tid. Det är en av jordens bördigaste åkermarker och som odlas intensivt. Vi kommer till Edfu på eftermiddagen och åker med häst och vagn till templet, uppfört under ptolemeisk (grekisk) tid. Både greker och senare romare tog de egyptiska gudarna som sina.



Framför tempelentrén vakar falkguden Horus, mer än mansstor. Efter att som varje eftermiddag på båten ha intagit vårt afternoon tea seglar vi vidare till Kom Ombo, där vi ligger vid kaj över natten.

Okt 13 Kom Ombo och Assuan

Efter frukost besöker vi dubbeltemplet i Kom Ombo tillägnat gudarna Sobek och Haroeris. Det byggdes under ptolemeisk och romersk tid.



Vi seglar sedan vidare söderut mot Assuan. Efter lunch beger vi oss på en rundtur, först till stora högdammen som färdigställdes vid slutet av 60-talet och gjorde Egypten självförsörjande på elkraft, men satte samtidigt hela Nubien under vatten. Vattenmassorna blev till Lake Nasser. Med båt far vi till templet för gudinnan Isis som ursprungligen uppfördes av ptoleméer och romare på ön Philae.



I samband med byggandet av den stora dammen kom det under vatten och fick flyttas till en högre belägen ö, Agilkia. Vi angör bryggan nedanför Hadrianus port och går fram till kolonnaden vidare genom första och andra pylonen.



Templet är så välbevarat att vi inte skulle bli förvånade om vi sett ett tåg av Isis-prästinnor i vita fotsida klädnader vifta med palmblad och sjunga en hymn till gudinnans lov. Turen avslutas i Assuans granitbrott där vi studerar den ofullbordade obeliskan som ligger kvar sedan mer än tretusen år tillbaka. Den skulle ha blivit 42 meter och hög och ha vägt mer än 1150 ton och varit fyra meter i basen. Men något inträffade, så den ligger kvar. Vad vet vi inte, kanske upptäckte man en spricka. Vid middagen ombord tar kapten och hans besättning avsked med oss.

Okt 14 från Assuan till Abu Simbel och vidare till Kairo

Efter frukost checkar vi ut från båten och beger oss till Assuans flygplats för en knapp halvtimmas flyg till Abu Simbel. Vid mitten av 1960-talet var Ramses II:s och hans hustru Nefertaris tempel hotade av Nilens stigande vattenmassor, en följd av byggandet av stora högdammen. Genom en internationell räddningsaktion flyttades de båda templen enligt ett svenskt förslag. Återuppbyggnaden skedde med en sådan precision att nu liksom på Ramses dagar solens första strålar två gånger om året tränger 70 meter rakt in i det stora templet och lyser upp det allra heligaste. Framför tempelfasaden sitter fyra kolossalstatyer av Ramses, huggna direkt ur klippan. De är tjugo meter höga och

krönta med Egyptens dubbla krona, smyckad med kobran. Mätt från öra till öra är kronan fyra meter. Munnen är mer än metern bred. Detta är en oförglömlig upplevelse och en av resans höjdpunkter. Efter att förstummade betraktat fasaden tränger vi in i Ramses tempel in till det allra heligaste med de fyra gudastatyerna. Avslutningsvis besöker vi det mindre av de två templen, tillägnat hans hustru Nefertari och kärleksgudinnan Hathor. Också här glöder väggarna ännu av färg.





Mycket längre söderut kan man inte komma inom Egyptens gränser. Sudan börjar bara några kilometer söderut. Med Ramsestoderna fortfarande på näthinnan beger vi oss tillbaka till flygplatsen och på vår väg norrut till Kairo för andra gången denna dag passera kräftans vändkrets. Vårt hotell är klassiska Mena House som byggdes vid tiden för Suezkanalens invigning som ett gästhus

för Napoleon III:s hustru kejsarinnan Eugenie. Vi bor i den äldre delen som kallas palatset.



Okt 15 Kairo: Citadellet, moskéer, basarerna och egyptiska museet

Genom vimlet i Afrikas största stad far vi till citadellet, den fästning som började byggas av en av Egyptens stora härskare Saladin vid år 1170 och som blev till regenternas hemvist. Högst upp ligger alabastermoskén.



Vi sitter på de röda mattorna och hör Ayman berätta om sin religion. Om vädret är klart ser vi de stora pyramiderna vid horisonten. Sedan besöker vi Sultan

Hassan- och Rifaimoskén, där Egyptens kungafamilj och shahen av Persien fått sin sista vila. Efter en lunch på Naguib Mahfouz favoritrestaurang (eller Abou el Sid) trängs vi och njuter av utbudet i Khan el Khalilibasarerna.

Dagen avslutas på det egyptiska museet som stod färdigt år 1902, på sin tid världens modernaste museum. Idag är det som ett överbelamrat lager med en härlig orientalisk ordning och oordning.



Rundvandringen som omfattar de otroliga skatter som fanns i Tutankhamuns grav avslutas i den kungliga mumiekammaren.





Under resans lopp har Leif Hjärre hållit en rad föreläsningar. Dessa avslutas denna afton, där kanske sanningen bakom faraos förbannelse kommer att avslöjas. Middagen intages på Mena House.

Oktober 16: Pyramiderna i Giza, solbåten, sfinxen Memfis och Sakkara

På morgonen beger vi oss direkt ut på Gizaplatån med de tre stora pyramiderna, det enda av antikens sju underverk som är sparat till vår tid. Vi går runt Cheops pyramid och för de av oss som inte är rädda och har starka ryggar ges möjlighet att tränga in i Khefrens eller Mykerinos pyramid.



Vi besöker det lilla museet för världens äldsta båt, Cheops solbåt, som är 4500 år gammal (12 gånger äldre än Vasa och den har aldrig vält).



Världens första stora byggnad av sten är Djosers trappstegspyramid i Sakkara två mil söder om Kairo.

Här besöker vi också Mererukas mastabagrav, en komfortabel anläggning med 32 rum. Den ligger bredvid Tetis pyramid, där vi besöker gravkammaren.



Vid horisonten ser vi pyramiderna i Dashur och Abusir. Detta är också platsen för Serapeum, de heliga Apistjurarnas sista vilorum under 1500 år. På vägen tillbaka till Giza besöker vi Ramses Wissa Wassefs vävarskola i Harraniya som är berömd över hela världen, i Sverige inte minst genom utställningar på Moderna Museet i Stockholm.

Efter mörkrets bänkar vi oss för ett ljud- och ljusspel framför sfinxen. Vi hör den berätta: ”Under femtusen år har jag sett alla soluppgångar. Jag såg de stora erövrarna göra halt vid min fot och böja sina huvuden. Jag såg Alexander den store, vacker som en barbar, tankfull som en profet. Jag såg Caesar en förmiddag då han fruktade solen. Jag såg Napoleon och hans brinnande ögon.” Det är en oförglömlig upplevelse.



Tillbaka till Mena House för vår avskedsmiddag.

Okt 17 Från Kairo vidare till Köpenhamn

Vederkvickade till kropp och själ är det så tid att återvända till vår vintriga Nord. Det finns inget land på vår jord där man kan uppleva så mycket av gammal kultur på två veckor som i Egypten. Efter frukost far vi till Kairos flygplats och ankommer efter mellanlandning i Frankfurt till Köpenhamn, Oslo eller Stockholm med beräknad ankomst före midnatt.

Pris: 39.650 kronor

I researrangemanget ingår alla resor enligt programmet. Detta innebär Oslo, Köpenhamn eller Stockholm – Kairo tur och retur med Lufthansa. Kairo – Luxor, Assuan-Abu Simbel och Abu Simbel– Kairo med Egypt Air. Allt flyg är reguljärflyg. Visum och flygplatsskatter ingår (reservation för höjningar + ev. oljepristillägg). Hotellrum: 1 natt på Winter Palace Pavillion, 7 nätter på Sun Boat III, 5 stars de luxe och 3 nätter på Mena House. Frukost, lunch och middag varje dag. Drinkar och måltidsdrycker ingår ej. Inträden till samtliga besöksmål. Egyptisk guide som talar tydlig engelska och Leif Hjärre som ciceron. I priset ingår dricks till: bussförare, bärare, personal på restauranter, hotell och båt. Personlig dricks uppskattas alltid. Tillägg för enkelrum och enkelhytt: 13.450.

Kommentarer till Egyptenresor

”En av livets stora resor. En enastående kultur- och historieupplevelse samt perfekta arrangemang ända in i minsta detalj.” Ulf Adelsohn, Stockholm.

”Under mitt långa liv har jag deltagit i åtskilliga gruppresor i Europa, Amerika, Asien och Afrika. En av de bäst arrangerade och väl genomförda resorna var med Leif Hjärre i Egypten.” Ulf Alfredson, Lund.

”En dag utan vin är som en dag utan solsken, som vi alla hört många gånger. Ett liv utan ett besök i Egypten är som ett liv i mörker. Leif Hjärres resor till Egypten är de bästa och lämnar de bästa minnena. Mellan sevärdheterna komprimeras landets 5000-åriga historia i fascinerande föreläsningar. Alla bör se Egypten, men tyvärr kan bara ett lyckligt fåtal få resa med Leif Hjärre”. Bertil Bernadotte, London.

”Egypten under kunnig och utmärkt ledning var en upplevelse vi aldrig glömmer. Spännande, välordnat, lärorikt, gott humör och roligt”.
Marianne o Anders Carlberg, Djursholm

Efter att i vår förening (Nationalmusei Vänner) företagit högintressanta resor till Mexico, Indien och Kina blev resan med Leif Hjärre till Egypten den verkliga fullträffen”. Göran Groth, Enhörna.

”Mitt livs bästa semester”. Leif Mannerström, Göteborg.

”En stor upplevelse i tid och rum”. Madeleine o Johan Nordén, Stockholm.

Ett stort tack för en fantastisk upplevelse”. Louise o Reidar Peters, Malmö.

Res med Ramses och Leif H Hjärre





Hjärre & Hjärre AB

Tel + fax +46 414 50303 E-mail: leif@hjarre.com